

Aan de moordenaar van Nadine Beemsterboer

Nadat jij onze dochter hebt gedood zag jij in dat aangifte bij de politie onontkoombaar was.

Wij als vader, moeder en zus van Nadine waren vrijwel direct op de hoogte dat ons kind was overleden en wat daarvan de oorzaak was. In het rapport stond geschreven dat jij bureau Amstelland te Amsterdam bent binnengelopen met de woorden: "Het was CODE ROOD, MISSIE VOLBRACHT". Ga maar naar adres Derkinderenstraat nummer zoveel, daar vinden jullie mijn vriendin, die heb ik wat aangedaan.

Dit in tegenstelling tot vele andere moordenaars, en dat zijn er meer dan duizend. Zij zien kans om na deze verschrikkelijke daad voor de nabestaanden onbekend te blijven of op een andere wijze de straf te ontlopen. Het is sowieso heel moeilijk om afscheid te moeten nemen van een dierbare, maar als dat is veroorzaakt door toedoen van een ander middels geweld is dat extra zwaar. Helderheid over hetgeen er is gebeurd kan het omgaan met het verlies helpen. Is die duidelijkheid er in het geheel of gedeeltelijk niet, staat dat verwerking daarvan als een barricade in de weg.

Jij deed aangifte, wij konden lezen in de rapporten en tijdens de rechtszaak vernemen wat de exacte toedracht is geweest van de moord op onze geliefde dochter.

Het is enorm belangrijk dat nabestaanden van slachtoffers van geweld op de hoogte worden gebracht van de toedracht.

Wij waren in staat om:

- Met respect, warmte en liefde afscheid te nemen tijdens momenten van samenzijn met familie, vrienden en belangstellenden bij het dode lichaam van Nadine
- De shock van het plotselinge verlies te delen middels vertellen wat er is gebeurd
- Een stille tocht organiseren om uiting te geven aan onze afkeer van zinloos geweld in het algemeen, gevolgd door een waardige uitvaart
- Tijdens de rechtszaak kennis te nemen van alle gruwelijke details en de dader aanschouwen, hoe moeilijk dat allemaal ook is
- Vanuit de gevangenis vernemen dat de dader behoefte heeft om spijt te betuigen aan ons
- Een brief met spijtbetuiging te ontvangen
- In contact te treden met de moordenaar en de vragen te stellen die er nog waren

Dit zijn maar een paar punten die het schrijnende verschil aangeven met moordenaars die zich niet bekend maken. Er is niet heel veel voorstellingsvermogen voor nodig om mee te voelen met hen, en zoals gezegd dat zijn er meer dan 1000, die verstoken zijn van alle kennis omtrent de moord om verder te kunnen met hun leven en het opengeslagen boek te kunnen dichtdoen.

Oproep aan alle onbekende moordenaars:

LAAT VAN JE HOREN, ZWIJGEN OVER MOORD BLIJFT ONGEHOORD